

Μίμα Δημούλα: Από τη Νέα Υόρκη στη Βέροια και από εκεί στην Αθήνα, σαν να μην άλλαξε τίποτα Σελ.: 7-9



Η ΓΥΝΑΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΤΕΥΧΟΣ 140 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019



Δρ Εύη Γιαννακάκου
Ανιχνευτής της
Μοριακής Βιολογίας

Σελ.: 2-5



Μεγάλη έκθεση από το Επιμελητήριο
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Σελ.: 15-17

Από τη Νέα Υόρκη στη Βέροια και από εκεί στην Αθήνα, σαν να μην άλλαξε τίποτα

Η Μίμα Δημούλα εξιστορεί στη ΓΥΝΑΙΚΑ την πετυχημένη της πορεία





Του Άρη Παπαδόπουλου

Ο τραγικός Ευριπίδης (480 – 406 π.Χ) είχε γράψει ότι «ο έρωτας διδάσκει τον ποιητή, ακόμη και αν αυτός δεν είχε ιδέα από ποίηση». Οι σύγχρονοι, ως πιο πεζοί, λέμε ότι ο έρωτας κινεί βουνά αλλά και μικραίνει αποστάσεις. Αυτό έκανε με την αποφασιστικότητα της η Μίμα Δημούλα. Διέλυσε την απόσταση Αμερικής - Ελλάδας, όταν ήρθε στη γενέτειρά της από τη Νέα Υόρκη. Ερωτεύτηκε και έμεινε. Και ο έρωτας έφερε τον πελαργό με δύο κόρες που κατέληξαν να είναι οι φίλες της και συνεργάτιδες της.

Και μπορεί ο έρωτας να κάνει τον χρόνο να περνάει, αλλά έρχεται η στιγμή που και ο χρόνος με τη σειρά του κάνει την αγάπη να περνάει, όπως σοφά αναφέρει ένα επίγραμμα. Αλλά η Μίμα είχε ήδη κατακτήσει τη ζωή στην Ελλάδα. Όσο πενούσαν τα χρόνια αναδείχθηκε μία Μίμα δυναμική, συγκροτημένη και αποφασισμένη να πετυχαίνει. Και δεν αποστασιοποιήθηκε ούτε ένα εκατοστό από την απόφαση αυτή.

Η Μίμα Δημούλα θεωρείται και είναι μία επιχειρηματίας πολύ πετυχημένη. Όπως πολλές πετυχημένες επιχειρηματίες, όμως, κρατάει χαμηλό προφίλ για να προστατέψει τα παιδιά της, αλλά αν κάποιος ψάξει, σκαλίσει θα μείνει εντυπωσιασμένος από την επιτυχία τους. Ειδικά στην περίπτωση της Μίμας, θα διαπιστώσει ότι η επιτυχία της έγκειται στο ότι η ίδια επέλεξε να μεταφέρει συνθήκες Αμερικής στον επαγγελματικό της περίγυρο. Κι αυτό εκτιμήθηκε και απέδωσε.

As τα πάrouμε όμως όλα με τη σειρά, όπως πρέπει να περιγράφεται ο κύκλος της ζωής:

Η Μίμα εξιστορεί στη Γυναίκα του «Εθνικού Κήρυκα» πώς βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα στην Αστόρια στην ηλικία των 6 ετών έπειτα από απόφαση των γονιών της, Γιάννη και Ουρανίας, να μετακομίσουν οικογενειακά εκεί όπου τους περίμεναν συγγενείς.

«Οι γονείς μου ήταν πολύ εργατικοί άνθρωποι» μας λέει «και έτσι μας μάθωσαν εμένα και τον αδελφό μου σε ένα υπέροχο κλασικό νεοϋορκέζικο σπίτι με μπαλκονάκι και μικρή αυλή, με αξιοπρέπεια, αγάπη για τη δουλειά, για πρόοδο, για δημιουργία μα κυρίως με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όλα όσα αποκτούμε και για όλα προσπαθούμε να κατακτήσουμε».

Εργατικό παιδί η Μίμα εξομολογείται πως «εργάζομαι από τα 14 μου ασταμάτητα μέχρι και σήμερα. Και πάντα φέρνω με νοσταλγία στο μυαλό μου το ταξιδιωτικό γραφείο στην Αστόρια στο οποίο δούλευα μετά το σχολείο. Η απόφαση να σπουδάσω Διοίκηση Επιχειρήσεων ήταν έπειτα από την εξαιρετική καθοδήγηση των καθηγητών μου στο Λύκειο Bryant στο οποίο φοιτούσα. Δεν μετάνιωσα ποτέ γι' αυτήν μου την επιλογή, η οποία όπως φαίνεται με την πορεία των χρόνων με δικαίωσε. Η ζωή μας εκεί ήταν συνδεδεμένη με την οικογένειά μας, την Εκκλησία και πολλούς και καλούς οικογενειακούς φίλους. Οι άνθρω-

ποι ήταν δεμένοι μεταξύ τους κι εγώ ήμουν τυχερή που είχα έναν αδελφό 6 χρόνια μεγαλύτερο, τον Βιργίλιο ή όπως τον φωνάζαμε από μικρό Μπίλλυ, να με διασκεδάζει με βόλτες στο Μανχάταν, με συχνές επισκέψεις στον κινηματογράφο και με το να μου αγοράζει παγωτά και μιλκ-σέικ».

Και η Ελλάδα; Πως προέκυψε;

«Η αλήθεια είναι πως εκείνο το καλοκαίρι που επέστρεψα στην Ελλάδα για διακοπές δεν είχα καν διανοηθεί πως θα ήταν κομβικό σημείο στη ζωή μου. Οντως ερωτεύτηκε και αποφάσισα να εγκατασταθώ μόνιμα στην Ελλάδα όπου και παντρεύτηκα τον πατέρα των δύο υπέροχων παιδιών μου».

Αρχικά εγκαταστάθηκε στη Βέροια, τόπος καταγωγής, και όπως λέει η ζωή εκεί «διήρκεσε πολλά και δημιουργικά χρόνια. Εκεί έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα στον κλάδο, απέκτησα φίλη, δημιούργησα ουσιαστικές σχέσεις με τους μαθητές και τους γονείς, έφτιαξα πρωτοπόρα φροντιστήρια και συνετέλεσα σημαντικά στην άνθιση της πόλης τόσο μέσω της επαγγελματικής μου προσφοράς στην εκπαίδευση όσο και μέσω της προσφοράς μου ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού. Είναι μία πόλη που αγαπάω και με αγαπάει και που ακόμα και τώρα στηρίζω και με στηρίζει και αυτήν την αγάπη την εισπράττω κάθε φορά που την επισκέπτομαι».

Η Μίμα όμως δεν παύει να εκπλήσσει. Παράτησε μία φωτεινή ζωή στη Βέροια και μετακόμισε στην Αθήνα, και μάλιστα στο Σύνταγμα, στα χρόνια της κρίσης. Δεν φοβήθηκε;

«Οι σπουδές μου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη με βοήθησαν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας τόσο στο να διοικώ τις επιχειρήσεις μου όσο και στο να αντιλαμβάνομαι το εξωτερικό περιβάλλον, τις πολιτικοοικονομικές, κοινωνικές ή όποιες συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως η απόφαση να μετακομίσω στην Αθήνα συνέπεσε με την κρίση χρονικά, αλλά είχε παρθεί καιρός πριν. Όταν αντιλήφθηκα το τι θα συμβεί ξεκινήσαμε με τις κόρες μου την οργάνωση για την πλέον ομαλή και πετυχημένη από όλες τις απόψεις επιχειρηματική μας κίνηση η οποία απαιτούσε μετοίκηση στην πρωτεύουσα. Οι άνθρωποι έχουν αποδείξει πως επιβιώνουν και προοδεύουν όταν καταφέρνουν να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και συνθήκες. Εμείς πρώτα τις δημιουργήσαμε αυτές τις νέες συνθήκες και έπειτα τις προσαρμόσαμε στα στάνταρντ μας».

Η Μίμα Δημούλα δημιούργησε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης!

«Το κέντρο μας οργανώνει και προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία επιμορφωτικών σεμιναριακών κύκλων που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα αναγκών τόσο επαγγελματιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όσο και φοιτητών και ανέργων.

»Κύριος στόχος μας είναι η παροχή ταχύρυθμων εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Η Μίμα
Δημούλα
θεωρείται
και είναι μία
επιχειρηματίας
πολύ πετυχημένη



εκμάθησης Αγγλικών, η προετοιμασία των υποψηφίων για τις επίσημες εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως επίσημη απόδειξη του επιπέδου που κατέχουν τη γλώσσα, καθώς επίσης και ο συντονισμός των εξετάσεων. Έχουμε καθιερωθεί ως πρωτοπόροι στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τη βράβευσή μας για τη συμβολή μας αυτή με βραβείο καινοτομίας για τη μοναδική μέθοδο διδασκαλίας που αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε στο κέντρο μας, με απόλυτη επιτυχία βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων των μαθητών μας, η οποία περιλαμβάνει το σεβασμό και την αγάπη μας για τη γλώσσα και ό,τι αυτή η έννοια πρεσβεύει, το οποίο σημαίνει τρόπος σκέψης, τρόπος ζωής, πολιτισμός, κουλτούρα, όλα όσα είχα την ευκαιρία να ζήσω και να αισθανθώ από παιδί στην Αμερική.

»Επιπλέον διδάσκονται και άλλες γλώσσες όπως Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Τούρκικα. Παρέχουμε προγράμματα εκπαίδευσης γνώσεων και διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς επίσης έχουμε τεράστια ποσοστά επιτυχίας σε σεμινάρια νομικής ορολογίας για την απόκτηση διεθνούς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού. Μαθήματα ορολογίας πραγματοποιούνται επίσης σε επαγγελματίες κυρίως του Τουριστικού, Διαφημιστικού, Εμπορικού, Τραπεζικού, Χρηματοοικονομικού κλάδου.

»Τέλος σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και ψυχολόγους οργανώνουμε σεμινάρια και ημερίδες σε σχέση με θέματα που αφορούν γονείς και καθηγητές.

»Υπέροχες προσθήκες είναι τα καλλιτεχνικά μας σεμινάρια δημιουργικής γραφής, κινηματογράφου, παρουσιάσεις βιβλίων και βεβαίως είμαστε πάντα ηθικά και ουσιαστικά συνεπείς ως προς την προσφορά μας στην κοινωνία, η οποία μεταφράζεται σε ενημερωτικά σεμινάρια καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος μα κυρίως ιατρικού περιεχομένου όπως το πλέον πρόσφατο που διοργανώσαμε για την ενημέρωση για την πρόληψη στον καρκίνο του μαστού σε συνεργασία με ειδική ογκολόγο-μαστολόγο, με ελεύθερη είσοδο».

Τώρα έχει πλέον και τις κόρες της. Με διπλώματα από τα καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι δίπλα στη μάνα τους. Και έτσι τρεις γυναίκες θεριεύουν σε αυτό που ξέρουν καλύτερα. Τη μετάδοση της γνώσης.

Οι κόρες; Στήριγμα και ελπίδα μαζί;

«Όντως στήριγμα και ελπίδα. Η σχέση μου με τις κόρες μου είναι πραγματικά ιδιαίτερη και μοναδική. Έχουμε υπάρξει στήριγμα η μία για την άλλη και όλες μαζί ενωμένες σε πολύ δύσκολες οικογενειακές και προσωπικές στιγμές που μας έχουν φέρει τόσο κοντά από τα παιδικά χρόνια των κοριτσιών μέχρι και σήμερα. Νοιώθω ευλογημένη και άξια που είμαστε τόσο δεμένες και εμπιστευόμαστε η μία την άλλη. Η συνεργασία μας είναι τρόπος ζωής και αυτή ακριβώς η νοτροπία και αντίληψη ως προς τη σχέση μας έχει αποδώσει καρπούς και στην εργασία μας.

»Μας είναι τόσο εύκολο και φυσικό να μοιραζόμαστε, να συζητάμε, να δια-

Στήριγμα και ελπίδα οι κόρες της Αννα και Ρένα, με τον εγγονό Αλέξανδρο

φωνούμε μερικές φορές αλλά πάντα να προχωράμε και να προοδεύουμε μαζί όπως αποδεικνύει η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία μας τόσο στα επαγγελματικά μας βήματα όσο και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Η ελπίδα μου είναι βεβαίως οι κόρες μου, Άννα και Ρένα, αλλά κυρίως ο εγγονός μου ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι 7 χρόνων, αγαπάει το διάβασμα, τη μουσική, τη ζωγραφική, το παιχνίδι αλλά κυρίως την οικογένειά μας στην οποία δίνει χρώμα, ευτυχία και ζωντάνια».

Η Νέα Υόρκη; Ποια απόσταση έχει στη ζωή σας;

«Μου λείπει όλα αυτά τα χρόνια αλλά έχω μάθει να ζω με ωραίες αναμνήσεις και εικόνες και ευτυχώς έχω μάθει επίσης να κλείνω υπέροχες προσφορές στα εισιτήρια σε αρκετά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να επισκέπτομαι φίλους και συγγενείς εκεί, οι οποίοι με αγαπούν και με κάνουν να νοιώθω πάντα σαν στο σπίτι μου».

Τι εύχεστε τώρα να σας φέρει η ζωή;

«Στη ζωή μου έχω μάθει -και αυτό μου το έμαθε η Νέα Υόρκη μαζί με τους γονείς μου- ότι όλες μου τις ευχές μπορώ να τις πραγματοποιήσω με θέληση, αποφασιστικότητα και σωστή δουλειά. Επομένως αυτό που πραγματικά εύχομαι για το μέλλον είναι υγεία!».

